

Lars Kramhøft & Tom Kristensen

DRAMATIKEREN



Valeta



Dramatikeren

© 2014 Lars Kramhøft, Tom Kristensen og Valeta

valeta.dk

1. udgave, 2014

ISBN: 978-87-7157-055-7

**Kopiering fra denne bog
må kun finde sted på
institutioner eller virksomheder,
der har indgået aftale med Copydan,
og kun inden for de rammer
der er nævnt i aftalen.**



DIN DØR STOD ÅBEN SÅ
JEG TOG MIG DEN FRIHED AT
VENTE PÅ DIG HERINDE.

MR. MOLOCH

MIT
KORT.



JEG KUNNE
SVÆRGE PÅ JEG
LÅSTE DØREN
...

JEG ER
EJER AF TEATER
322 OG JEG ER
INTERESSERET I
AT HYRE DIG TIL
AT SKRIVE ET
SKUESPIL
TIL OS.



MIG?
MEN JEG ER JO
SLET IKKE SPOR
KENDT ...



LAD OS SIGE
DET PÅ DEN MÅDE, AT JEG
GERNE VIL ARBEJDE MED
EN ... **LINGDOMMELIG**
FORFATTER.

VI HAR BRUG
FOR NOGET NYT
MATERIALE.
NOGET ...

FRISK BLOD,
OM MAN VIL.



AH, JAMEN DET ...
DET KAN DE TRO JEG VIL,
MR. MOLOCH!

LEONARD, MIN
LUNGE VEN, LEONARD!

MEN DET ER
STRÅLENDE! JEG
VIDSTE DU IKKE VILLE
SKUFFE MIG!

DER ER
BARE EN
BETINGELSE
...

OG DET
ER...?



STYKKETS
TEMA VIL VÆRE SORT
MAGI.

DET ER
FORHÅBENTLIGT IKKE
NOGET PROBLEM?



NEJ, NEJ ... SLET IKKE. JEG ER
FAKTIK BARE LYKKELIG FOR AT
KOMME TIL AT LAVÉ NOGET!

STRÅLENDE,
STRÅLENDE! SÅ ER
DET EN AFTALE! DU
STARTER MED DET
SAMME!

Lønnen er god, og næste dag går Thaddeus igang med sin research til stykket ...

DET HER ER DEN CHANCE JEG HAR VENTET PÅ!



EJ FOR POKKER! DET ER JEG ALTSÅ KED AF!



LÆSER DU GOETHE? JEG TROEDE IKKE DER VAR NOGEN ANDRE DER STADIG KENDTE TIL HAM!



JÅ, ALTSÅ, DET ER FAKTISK RESEARCH TIL ET SKUESPIL JEG SKRIVER ...

ER DET RIGTIGT? DET LYDER DA VILDT SPÆNDENDE!



En undskyldning bliver til en kop kaffe ...



Og kaffe bliver til et forsigtigt kys og en aftale om at mødes igen...





Dagens flyver forbi imens Thaddeus deler sin tid mellem stykket og hans nye elskerinde ...

JEG KAN NÆSTEN IKKE FATTE AT DET GÅR SÅ GODT!



Indtil en dag ...

JEG KAN KØBE DEN HER RING TIL ELIZA FOR PENGENE FRA MR. MOLOCH ...
OG SÅ KAN JEG FRI TIL HENDE I AFTEN!



HVORFOR SVARER HUN IKKE?
JEG HÅBER IKKE DER ER NOGET GALT ...



Da Thaddeus endelig får adgang til lejligheden venter der ham en frygtelig overraskelse!

LAD MIG KOMME IND! JEG FORLANGER AT SE ELIZA!

JAMEN DER BOR IKKE NOGET ELIZA HER! MIN MAND OG JEG HAR BOET HER I 15 ÅR! VÆR NU SØD AT GÅ!



HVAD KAN DER VÆRE SKET? HVOR ER HUN BLEVET AF? HVAD HAR JEG GJORT FORKERT???

HVORFOOOR?

JEG VIL GØRE
HVAD SOM HELST
FOR AT SE HENDE IGEN ...

FOR AT DUFTTE HENDE ...

RØRE HENDE ...

JEG MÅ SIMPELTEN
SE HENDE IGEN!

I sin desperation tyer Thaddeus
til de forbudte ritualer han
har studeret så indgående de
sidste mange uger ...

MR. MOLOCH



BELZEBUB,
DENNE JORDS SANDE
HERRE OG MESTER,
BRING MIN ELSKEDE
TIL MIG OG JEG VIL
GIVE DIG HVAD SOM
HELST!



EH...

HVAD SOM HELST?

AAAAAARGH

SELV DIN SJÆL,
THADDELS
STIRHAMMER?

DET MÅ JEG SIGE,
AMANITA ...

DU VAR FABELAGTIG
I DENNE ROLLE,
MIN KÆRE!

OG KOBAL, HAR
DU FÅET DET
HELE MED?

HANS SIDSTE ORD IDET HANS
SJÆL BLEV FLÆT FRA
HANS KADAVER?

AH JA, MR. MOLOCH,
ORDENE DRYPPER STADIG
SOM BLOD FRA MINE
SIDER!

DET ER DET PERFEKTE
MATERIALE TIL VORES
NÆSTE TRAGEDIE SPIL!